



Heremietkrant



Er zijn weer krokussen en sneeuwkllokjes.. je kan alweer vogels horen zingen zo af en toe, wat is het toch heerlijk! Het belooft een groeizaam jaar te worden voor ons, de reizigers naar het ware zelf... in deze drukke en soms zware winter zijn heel wat zaadjes geplant die straks gaan uitkomen. Dingen waar je op hoopt en in gelooft, waar je naar verlangt, groei die je past als een handschoen, je wist dat het kon maar soms was het wel lang wachten – nu is het dan eindelijk zover. Het helpt om de maanstanden en de verduisteringen in de gaten te houden (meer info hierover in de krant) om mee te liften op de energieën die eraan komen.

En zoals Rimpoche zei: samen met jou, mediteren er duizenden, en we steunen elkaar.

In deze editie:

Aankondiging lezing over alleen geboren tweelingen

En wat hierbij aansluit: persoonlijk en vanuit de astrologie

Angelic Reiki, aangeboden door Nicole Geertjens

Steen: zwarte azeztuliet

Meditatie om bij het innerlijk rustpunt te komen (Youtube link)

En allerlei meer

-



☞ een engel of een los drijvende ziel? Wie zal het zeggen

www.deontluikendebloem.nl



Lezing over de Alleengeboren Tweelinghelft

Een Alleengeboren Tweeling? Je tweelingbroertje of zusje verliezen in de baarmoeder of rond de geboorte. Het kan heel veel impact hebben op je leven. Ik vernam na 70 jaar geworsteld te hebben met mezelf, met een heel naar gevoel van gemis, eenzaamheid, schuldgevoel en strijd tegen verlies, dat ik een tweeling ben in de baarmoeder.

Wist jij dat 10% van de mensen een tweeling is en dat 90% daarvan zijn tweelingbroertje of zusje verliest voor de geboorte? Dat houdt in dat 9% van de mensen een trauma heeft meegemaakt voordat hij geboren wordt. Veel alleengeboren tweelingen hebben te maken met eenzaamheid, verdriet en schuldgevoel.

Kinderen die niet blij en vrolijk kunnen zijn, het liefste alleen zijn, niet graag met anderen spelen en ontroostbaar zijn als ze verdrietig zijn en heel boos kunnen worden. Mensen die zich vastklampen aan situaties en ver over hun eigen grenzen gaan om maar niet alleen gelaten te worden. Bang zijn om gezien te worden, en er toch bij willen horen. Zich schuldig voelen en denken dat ze het nooit goed kunnen doen voor iemand anders. Kenmerken van het alleen geboren worden: Lege vruchtzak bij de geboorte, kinderen die graag alleen spelen en hele verhalen vertellen tijdens hun spel. Te vroege geboorte; huilbaby's hebben mogelijk het overlijden van broertje of zusje meegemaakt. Later: veel onrust in je lichaam. Je begrijpt jezelf niet. Je kunt je heel diep gekwetst voelen. Jezelf vaak afkeuren, bindingsangst, steeds vast lopen in relaties. Geen keuze kunnen maken. Het gevoel steeds op zoek te zijn. Gevoel van willen vluchten.

Tijdens de lezing geef ik meer voorbeelden waar jij jezelf of je kind in kunt herkennen en wat je kunt doen om de problemen waar je mee worstelt op te lossen. En met vertrouwen en rust in jezelf kunt gaan leven.

De datum dat ik bij de Heremiet de lezing geef is Donderdag 16 maart half 8 tot half 10.

Zaal open vanaf 19.00 uur. De kosten zijn € 15,00 p.p. inclusief koffie/thee in de pauze.

Aanmelden per e-mail info@heremiet.nl
Meer informatie www.marietverheijen.nl

Voor ideeën en aanvullingen mail naar info@heremiet.nl of elineeugenie@gmail.com. Altijd welkom!



Alleen geboren tweelingen: in het Engels heet het vanished twin syndrome. Mariet beschrijft het: “Ze hebben van het allereerste moment elkaar gevoeld en elkaar waar genomen. Dat gebeurt instinctief en in het gevoel. Ze voelen zich dan al behaaglijk en warm bij elkaar en willen alleen maar samen zijn [samensmelten is het sleutelwoord] van alleengeboren tweelingen. Als een van beide overlijdt komt het zich losmaken van de ander nooit meer. Alleen het samensmelten en altijd samen zijn is opgeslagen in alle lichaamscellen het [onderbewuste]. Wat later in het leven veel problemen kan geven in vriendschappen en relaties”.



<https://www.youtube.com/watch?v=zi8GWfU4Rk0&feature=youtu.be> klanken tegen menstruatiepijn, erg prettig!

https://www.youtube.com/watch?v=tBGTtB_V3_4&feature=youtu.be idem voor zenuwpijn zoals ischias.



Paardenbloemen: een goede ontgifter!
Een paar jonge blaadjes in de sla.

☞“**Pentakels Zeven** staat voor langzame groei en geeft aan dat je geduld moet hebben. Je hebt ergens in geïnvesteerd en moet nu wachten. De kaart vraagt je om tijd, die nodig is, te geven aan de situatie zodat deze zich kan ontwikkelen en ontvouwen. Het is bij een periode van groei belangrijk dat je de kracht hebt om te kunnen wachten. Pentakels Zeven belooft je een positief resultaat als je dit geduld op kunt brengen en de ontwikkeling niet door haast of een te temperamentvol handelen kapot maakt.” Bron: <http://www.kaartensterren.nl/pagina's%20tarotkaarten/pentakels/pagina%20pentakels%2007.html>



Angelic Reiki,

Dit keer een ander stukje dan dat jullie van mij gewend zijn. Een paar weken geleden ben ik in aanraking gekomen met Angelic Reiki, een in Nederland redelijk onbekende helings vorm.

Angelic Reiki biedt op een krachtige, zachte en liefdevolle manier ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling en transformatie.

Zoals de naam al zegt vindt de healing plaats onder leiding en in afstemming op de engelen. De engelen energie ervaar ik zelf als heel liefdevol, als ook krachtig.

Op een krachtige en zachte manier kan er diepgaande genezing en bewustzijnsverruiming plaatsvinden. De heling kan op fysiek, emotioneel, psychisch en/of spiritueel gebied zijn. Dit alles gebeurt in afstemming op wat er nu echt nodig is in het perspectief van jouw zielenpad. Dat wat jij in een groter plaatje nodig hebt kan namelijk heel iets anders zijn dan wat jij in eerste instantie denkt. Soms heb je een klacht voor een reden en dan vraagt de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld een hardnekkige overtuiging) om heling, waardoor mogelijk ook je klacht verdwijnt. Op deze manier kom je meer in balans en wordt je welzijn vergroot. Het kan je helpen disbalans los te laten. Of deze nu komt uit dit huidige of een vorig leven. Dit kan je uiteindelijk ondersteunen om een gelukkiger leven te leiden, dat bij jou past.

Een mooie helingsvorm die ik combineer en integreer in mijn consulten waar luisterkindafstemmingen, healing, reading, coaching en NLP in samenkomen.

Natuurlijk kun je ook altijd de engelen om hulp en ondersteuning vragen. Deze zijn altijd om ons heen en helpen waar dit gevraagd wordt, zonder vraag doen ze echter niets. Je kunt dit bijvoorbeeld op een vast moment van de dag doen, zoals iedere ochtend of avond of gewoon wanneer je even extra hulp nodig hebt. Dit kan in een gebed zijn, bij een kaarsje of net wat bij jou past en waar jij je goed bij voelt.

Ik wens jullie hele fijne weken toe met alle ondersteuning van de engelen.

Met liefdevolle groet,
Nicole Geertjens
www.deontluikendebloem.nl



Persoonlijke ervaring en astrologie met het stuk ‘alleengeboren tweeling; toen ik ervan hoorde van Mariet, besepte ik al snel dat het voor mijn wederhelft John belangrijk is. Hij reageerde enorm sterk, ging informatie zoeken op internet en herkende zichzelf in de verhalen, zo sterk, het komt erop neer dat hij eindelijk een sluitende verklaring heeft gekregen voor hoe hij in het leven staat. Hij wordt in maart 57.. wat kan er nog een hoop als je ervoor openstaat!

En wat blijkt dan: de **planeetstanden** aan de hemel kloppen precies met deze openbaring voor hem. Het gaat om de standen van afgelopen volle Maan. **De verduisterde Maan staat in de Leeuw, en de Zon in de Waterman.** Verder wordt er met deze twee een grote **Zeshoek** gevormd, en vijf van de punten ervan staan nu aan de hemel, **de zesde is – voor iedereen die in 1960 geboren is! – de Zwarte Maan**, het punt waar we ons het meest kwetsbaar voelen. Verder staat Pluto op de positie waar in de geboortehoroskoop, Saturnus staat. Allemaal grote jongens...

Wat ik bijzonder vond, is dat in mijn eigen situatie dezelfde aspecten, anders aankomen. **Er kwam (tijdelijk) een vierkant op mijn Maansknopen te staan**, wat ik heb ervaren als grote onzekerheid en druk. Ik had nét zo fijn een ‘toegang’ gevonden naar meer innerlijke rust, vertrouwen en thuis zijn... komt nou net dat weer onder druk te staan! Niet te geloven. Overigens, de Maansknoop geeft zoals je weet aan, waar de ontwikkeling van je leven naartoe gaat. In mijn geval, Noordknoop in Stier conjunct mijn moeder’s Ascendant... begrijp ik ook ineens waarom ik haar ondanks alle moeilijkheden en conflicten, ben blijven vertrouwen en volgen. Het geheel betekent voor mij, dat ik de rust in mezelf weer opnieuw moet vinden – en dat ik bereid ben, hem tijdelijk op te offeren voor een goed doel – voor liefde, en bewustzijn.



<http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/zwarte-azetuliet/>

<https://www.timmersgems.com/zwarte-azetuliet-black-azetulite-van-mount-vermont-in-usa.html?lang=1>

deze steen kun je goed gebruiken voor het verwijderen van energetische ‘groeisels’, het openen van kanalen die dan kunnen doorstromen, het is eigenlijk een energetische chirurgie die je dan toepast. Een steentje zo groot als je duimnagel kan al heel effectief zijn! Niet iets dat je bij je draagt. Als je op zoek bent naar een steen die oude dichtzittende delen in je energie openmaakt, is dit een heel goede.



Saintes Maries de la Mer, bij Marseille



Uit.
Nu ik wakker word, blijkt
Ik zoek
Niet mezelf

Ik zoek
Ik zoek wel
Naar jou



Al die jaren al
Heb ik gezocht
En was je daar

Net buiten deze wereld

<https://www.youtube.com/watch?v=sibWahRqX3o&feature=youtu.be> een echte aanrader, deze Tibetaanse leraar weet echt waar hij het over heeft. Je kunt de innerlijke stilte ook al oppikken van hem zoals hij het brengt, al versta je niet alles wat hij zegt© (een half uur).
<https://www.youtube.com/watch?v=QH9EwIrR4U8&feature=youtu.be> bijpassende Tibetaanse monnikenzang (een uur).



Hoe vreemd
Blij
Na al die jaren

Als een koud bed
Dat langzaam opwarmt
Raken we elkaar

Aan



John Loopstra