



# Heremietkrant



Zo zag de maan eruit tijdens de verduistering van 27 op 28 september j.l.! Een heftige ervaring om mee te maken, vinden een aantal mensen die we gesproken hebben. Alsof er iets in je zat dat je bleef wakker maken (de volgende dag waren we niet zo heel helder!). Onderzoek wijst uit, dat deze verduistering nogal wat astrologische gevolgen kan hebben, die - nogal dwingend – tot transformatie kunnen uitnodigen! Als je in jouw geboortehoroscoop een planeet of een huiscusp tussen het einde van de Vissen (na 25°) en 15° Ram hebt staan, dan wel op 60, 90, 120 of 180° van dit gebied, kun je verwachten dat er aan je gevoel getrokken wordt, dat het lijkt alsof je ‘gedwongen’ wordt om ergens voor te kiezen, of iets definitief achter je te laten. Je kunt het gevoel hebben dat je naar voren geschoven wordt, er kan een enorme zwaarte in je zitten die je bedrukt, je kunt last hebben van twijfels over wie je nou echt bent (mensen met het teken Ram, met hun geboortedag in Maart of de eerste dagen van April, in het bijzonder). De eclips zet de dingen onder druk en sleept je met huid en haar de nieuwe tijd in.. wat ook een enorme opluchting kan betekenen! Als je al jaren met je verhaal worstelt, dan kun je nu juist het gevoel krijgen dat er eindelijk wat gebeurt! En dat je hulp krijgt in je vermogen om dingen die je graag wil te verwezenlijken. *Vervolg pag. 2.*

In deze editie:

Hoe de maansverduistering op je horoscoop werkt en wat dat met ons doet;

Natuurlijk nog wat pompoenen!

Yoga en wat links



Hiernaast☞: een slakkenhuis van *Astrea rugosa*, een zeelak die onder andere in de Middellandse Zee voorkomt. De deurtjes worden ‘ogen van Sint Lucia’ genoemd en beschermen tegen het boze oog, door de kracht van het goede oog aan te roepen☺. Ze worden hierom nogal eens in sieraden verwerkt. ☞ Sint Lucia kreeg nieuwe ogen van de ‘zeegodin’ – van de Maagd Maria, nadat ze haar eigen ogen in zee had gegoooid. Ze wilde alleen het juiste zien... in India worden ze ‘ogen van Shiva’ genoemd.





<https://www.youtube.com/watch?v=njHvGxZgTPk> 8 uur lang mooie ontspannende klanken.

☞ om je gedachten op te warmen!



(Vervolg van pagina 1) Als je geboortedatum valt tussen mei 1966 en maart 1973, heb je sowieso een conjunctie tussen de verduisterde Maan en **Cheiron** (waar we in een eerdere Nieuwskrant over spraken). Cheiron gaat over waar je pijn zit, en hoe die pijn ons tot groter bewustzijn brengt, vooral om andere mensen te helpen. En: hoe meer aspecten je hebt, hoe groter de orb (het gebied van invloed van de aspecten). Ze gaan allemaal op elkaar inwerken. Ook handig om te checken, is hoe het ermee staat in de horoscoop van je partner, kind, zakenrelatie. En of daar nog speciaal iets is wat effect heeft op jouw eigen situatie. *Mensen triggeren nu dingen bij elkaar*, en dat wordt/is door de eclipsen weer onder druk gezet. 'Het heden overwint het verleden' bij een Maansverduistering (angelfire.com)

Gevoelsmatig denk ik dat we de effecten van de maansverduistering zullen voelen op een directe manier, tot en met de volgende *nieuwe* maan, dat is over twee weken als je dit leest. De meningen over de lange-termijn invloed zijn verdeeld... je kunt het beste op je eigen gevoel af gaan. Sommigen hebben het over een maand per uur dat de Maan verduisterd was, in dit geval een uur en dertien minuten – dat wordt dan 11 november tegen 19.00 uur 's avonds, wat het moment van de volgende Nieuwe Maan is. Eerst krijgen we nog een Volle Maan, op 27 oktober!

<http://www.angelfire.com/journal/GregoryJdeMontfort/THELUNARECLIPSE.htm> geeft informatie over hoe de eclipsen op de geboortehoroscoop inwerkt.

[http://hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering\\_20150928.html](http://hemel.waarnemen.com/maan/eclipsen/maansverduistering_20150928.html) hier kun je de preciese info over de stand, de duur enz. nog eens nalezen.

Hoe je het ervaart, hangt toch vooral van jezelf en je leven af. Je kunt in ieder geval ervan uit gaan dat een grote groep mensen erdoor geraakt wordt, laat ons dus verdraagzaamheid, vriendelijkheid en saamhorigheid nastreven.. dat hebben we allemaal nodig☺! We hebben het nodig om onvoorwaardelijke steun te ervaren van anderen, soms is het erg fijn te horen dat we mógen veranderen. Het zijn allemaal veranderingen ten goede, maar het is wel confronterend, oude verdedigingsmechanismen werken niet meer of we zijn ze gewoon beu. Meer leven, meer stromen en meer genieten, dat helpt altijd.

<http://www.saintsandstones.net/stones-beaghmore-journey.htm> hiernaast☞ meestal worden dit soort steencirkelgroepen geïnterpreteerd als maankalenders... so there you go. Dit is in Noord-Ierland, county Tyrone.

Bronzen sculptuur uit de Beaghmore serie door Marianne Weil, zie [www.marianneweil.com](http://www.marianneweil.com) ☞



Hieronder ☞ blauwe Canvansiet en een mooi Calcietkristal.





Zondag 25 oktober is er van 14.00 tot 17.00 u een combi van Sound Experience met Adem en Stilte, door Richard en Herman, details als hiernaast☞

Vrijdag 30 oktober is er een **Sound Experience met Klankschalen**, door Richard Hereijgers en Paul Post, vanaf 20.00 tot 22.00 u.. ontspannen op tonen in een 432 Hz stemming. Deelname 15,- € per workshop, inschrijven op [richard@life-alignment.nl](mailto:richard@life-alignment.nl).

### Pompoentijd!

[http://www.tuinadvies.be/artikels/bewaren\\_pompoenen\\_drogen.htm](http://www.tuinadvies.be/artikels/bewaren_pompoenen_drogen.htm)

[http://www.molenbloek.be/document/Halloween%20-%20Hoe%20pompoenen%20uithollen.p](http://www.molenbloek.be/document/Halloween%20-%20Hoe%20pompoenen%20uithollen.pdf)

[df](http://www.molenbloek.be/document/Halloween%20-%20Hoe%20pompoenen%20uithollen.pdf), hier vind je wat tips over uithollen, bewaren enz. de ideale temperatuur voor pompoenen is tussen de 10 en 15 graden. Op

<http://www.ocbtracker.com/ladypixel/natrec1.html> echte Native American recepten! Ook met pompoenen erin...



<http://heremiet.nl/yin-yang-yoga-3/> hier kun je lezen hoe **Yin Yang Yoga** werkt: een combinatie van zachtheid en kracht. Het wordt gegeven door Danique de Rooij, op dinsdagen van 19.30 tot 20.45 en kost €10,- per les, en €90,- voor 10 lessen.



<http://www.fishersville-umc.org/classes/nac/Pics/week0402.htm> dit is de plek waar het berenmasker van de volgende pagina vandaan komt; 'n hoop te kijken en te lezen over de cultuur van de Inuit in het Noord-Westen van Amerika: Arctische jagers en verzamelaars met een heel eigen leefwijze die in gevaar is. Veel van onze ideeën over sjamanisme komen (met een omweg) van deze culturen af – en uit Siberië natuurlijk. Welke overeenkomsten zijn er tussen deze mensen en verhalen uit de IJslandse sagen, welke basis in de Aarde die we... tijdelijk... hebben moeten missen?

Een gedachte van mij: het is dankzij de vele, vele offers die gebracht zijn, dat wij het hier zo goed hebben. De koloniale tijd, de ruilverkaveling, de massacultuur. Ik voel me toch erg dankbaar dat ik hier mag zitten met mijn laptopje, en het voelt goed om het te beseffen dat het kan door, zelfs als gevolg van al die offers. Zo zijn we toch nog even bij de dankbaarheid terecht gekomen. En natuurlijk vinden we nu, inmiddels, dat het allemaal anders moet, eerlijker, duurzamer, meer samen, gezonder. We kunnen het ons nu veroorloven om het beter te willen, het hoeft niet meer zo hard.



<https://www.youtube.com/watch?v=MrRKicFZn7k> 'master of earth' ☺ vertelt hoe je je thymus/hoger Hart gebied kunt helpen om gezonder te worden. Interessant. Je borst insmeren en masseren is goed voor ons, wist ik wel. Check it out, in het Engels.

☞ hiernaast en hieronder Inuit maskers (van de Eskimo's uit Alaska) waar je kunt zien dat een oog vervangen is door een klein gezichtje. Dit gezichtje staat voor de *Inua*, de levenskracht van de figuur. Hieronder gaat het om een beren-masker, en de inua is dus de kracht van de beer. ....



<https://www.youtube.com/watch?v=Tbj3ihvYEs0> 2 uur Siberische shamanenzang



<https://www.youtube.com/watch?v=iY8U9JvNm2E>

dit is Nynke Visser

En op de valreep: **NIEUW** Vrijdag 6 november a.s. is er een **open sessie intuïtief muziek maken!** Iedereen is welkom. Je met elkaar verbonden voelen en met aandacht luisteren... Onder begeleiding van Richard Hereijgers en Marjolein Bijvoet. Muzikanten (met of zonder instrument of stem) kunnen zich aanmelden via [marjolein@heremiet.nl](mailto:marjolein@heremiet.nl). Het speelt zich af op de locatie Rapenlandstraat, we beginnen om 20.00 u, inloop vanaf 19.30. Kosten: €5,- per persoon. Nynke Visser met haar tanpura zal er die avond bij zijn!



Tanpura's

