



Heremietkrant



Aan de klanten van De Heremiet,

Met pijn in mijn hart laat ik jullie weten dat we op de huidige plek gaan stoppen met De Heremiet. Dit centrum voor persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, inclusief de spirituele winkel, is ondanks de gezamenlijke inspanningen van vele betrokken mensen in de huidige vorm financieel niet haalbaar. Op Bergstraat 36B en Grote Berg 28 sluiten per 1 januari de deuren.

We gaan nu een periode tegemoet waarin het centrum inclusief de winkel worden afgebouwd. Vanaf 24 november tot 1 januari zullen we andere openingstijden hebben: we zullen open zijn van dinsdag t/m zaterdag, elke dag van 12:00 – 17:00 u. Op 25 november zullen we beginnen met uitverkoop. Alle artikelen in de winkel gaan met 30% korting over de toonbank (uitgezonderd de wierook).

Ik wil jullie vragen ons te helpen door op zoveel mogelijk manieren aan zoveel mogelijk mensen te laten weten dat er hier een uitverkoop gaat starten.

Er is ook een duidelijk lichtpunt. Hier gaat het centrum in deze vorm stoppen, maar ik ga aan de slag om opnieuw te beginnen. Met alle opgedane ervaring en inzicht wil ik De Heremiet in samenwerking met anderen opnieuw vorm geven en opbouwen. Ergens anders waar de omstandigheden veel gunstiger zijn dan hier.

In de komende tijd zullen we jullie door middel van berichten op de website op de hoogte houden van de vorderingen. Mocht je op dit moment vragen hebben, mail ze dan naar info@heremiet.nl of bel 040 244 7714.

Met hartelijke groeten,

Herman van de Kuit.

**LEVENSGROTE
UITVERKOOP VANAF
DINSDAG 24 - 11**



.... het alchemistisch teken
voor de Pleiaden



Abdij van Thierenbach,
energie plaats in de Elzas



Van de redactie

Het was wel even schrikken... ondanks dat we al een paar maanden aan het zoeken waren naar manieren om de aantrekkelijkheid van winkel en centrum te verhogen, moeten we toch stoppen op deze plek. We zijn ergens ook wel opgelucht. Op deze plek wil ik aangeven dat de Heremietkrant in ieder geval blijft bestaan! En we zullen dus op zoek moeten naar een plek waar je onze consultgevers kunt spreken, ideeën kunt opdoen en theedrinken... maar we zijn allemaal doordrongen van het besef dat ons team blijft bestaan, de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan verdwijnt niet, en de vriendschap en de warmte, die blijven ook bestaan. Juist daaraan is in deze wereld zo'n behoefte. Dus... het is een kwestie van tijd, voordat we ergens, buiten het centrum van Eindhoven waarschijnlijk, een nieuwe stek hebben gevonden. In de tussentijd zullen we op de redactie onze best blijven doen om een stukje van die gezelligheidsfunctie op te vangen....

We houden je op de hoogte.

Groetjes, Eline



KADO IDEE: BOEK BOX! €19,95 De kadoset bevat een boek oosters badritueel 'Hamam' aangevuld met diverse badartikelen: een louffa-scrub, een sfeerlichtje en een bijpassend kaarsje



Onze medewerkster Nicole Geertjens met de kadoset. Zij verzorgt de brochures, geeft healings en consulten met bloesemremedies en schildert.



WIEROOKTHEMA Shoyeido wierook uit Japan



Het 300 jaar oude wierookbedrijf Shoyeido uit Kyoto maakt naast wierookstokjes (zonder bamboe), –kegeltjes en houders, ook geurzakjes en andere geurproducten om bij je te dragen. De geuren zijn verfijnd, beschaafd; het is een artikel wat al heel lang een goede plek heeft in de Japanse samenleving, waar een goede wierook als geschenk evenzeer op prijs gesteld wordt als bloemen. De bekende *kodo* wierookceremonie staat op hetzelfde niveau van verfijning als het bloemschikken en de theeceremonie. Deze ingetogen cultuur voel je ook in de geuren van de wierook: veel geuren zijn ontspannend, licht en enigszins aardend of romantisch-bloemig. Voor mensen die behoefte hebben aan rust kan het een openbaring zijn.

Op de houder links wordt de wierook niet gebrand maar verwarmd – dit geeft een subtiel geur





basistraining Krachtig Vrouw Zijn workshopserie door Veronique Bukkens
 donderdag 4 dec, 19:00 – 22:15 u, open vanaf 18:45 u
De basistraining "Krachtig Vrouw Zijn" is bedoeld voor vrouwen die een betere relatie met zichzelf willen ontwikkelen. De weg naar je gevoel is de weg naar je zelfvertrouwen en je kracht.



Hawaï oorsprong van Ho'oponopono



Maak kennis met de spirituele levenswijze uit Hawaï en kom in het reine met jezelf en je verleden



Ruim aanbod kristallen schedeltjes

**TOT 31 JANUARI
 BLIJVEN DE
 CURSUSSEN EN
 WORKSHOPS IN
 IEDER GEVAL
 GEWOON
 DOORGAAN
 ZOALS GEPLAND.**

Met **Ho'oponopono**, een oude Hawaïaanse levenskunst, kun je bij jezelf negatieve herinneringen en onbewuste programma's uitwissen. Dit brengt innerlijke rust en evenwicht in je leven. Dankzij Ho'oponopono wil je niet meer de anderen en de wereld buiten jezelf veranderen. Je zult inzien wat in jezelf genezen moet worden. Dan ben je volledig in het reine met jezelf en zul je inspiratie vinden voor de beste oplossing van het conflict! Met dank aan Hanneke.



Morgen zaterdag 22 **Nieuwe Maan** op het eind van het teken Schorpioen.

De Maan is 'afhoudend' (Engels: void of course) dat betekent dat ze geen aspecten maakt totdat ze naar haar volgende teken overgaat. Meestal wordt er gezegd dat het een rustige tijd is, om even tot jezelf te komen. De afgelopen paar maanden zijn er juist enorm veel aspecten aan de hemel: hoeken van 0, 60, 90, 120 en 180 graden, die allerlei kosmische werkingen in elkaar laten overlopen. Spanning en sensatie ☺.

Even voorstellen..... Marianne Cox komt twee keer per maand naar de Heremiet op de dinsdagmiddag. Zij geeft consulten **psychometrie** en **astrologie** en kan je helpen meer te begrijpen van je energetische gesteldheid. Zoals ze zelf op haar site www.eagleflight.nl zegt wil ze mensen helpen om zelf beter in staat zijn, richting te geven aan hun leven. Marianne is 49, komt van oorsprong uit Herkenbosch (onder Roermond) en woont nu in Eindhoven, stadsdeel Stratum, waar ze zich erg thuis voelt. Ze is getrouwd en heeft een dochter. Sinds ongeveer 5 jaar doet ze weer beurzen. Ze merkt dat ze de mensen het liefst zo veel mogelijk vrij laat in hun beleving van het consult: je mag 'dingen uit een eerder leven' ook ervaren als puur symbool.





LABRADORIET



Zeer beschermende en mystieke steen die het bewustzijn verhoogt en ongewenste energieën van de aura af buigt en projecties van anderen verwijdert, ook denkvormen die in de aura vastzitten.

Voorkomt energielekage. Dit kristal helpt angsten en onzekerheden uit te bannen en vergroot het vertrouwen in het universum. Labradoriet is een nuttige steen bij veranderingen, hij geeft kracht en volharding. De steen helpt heel goed bij hyperventilatie en is aardend. Hij is door zijn kleurschakering op verschillende chakra's te gebruiken. De labradoriet zoekt zelf de blokkade in het lichaam op en geeft balans. Hij heeft een reinigende functie op de organen ter hoogte van het zonnevluchtgebied, zoals nieren, gal, pancreas, lever, milt en darmen. Hij zorgt ook voor een betere ademhaling en maakt de longen sterker. Ook goed bij reumatiek en jicht, brengt de hormonen in balans, bij emotionele blokkades, slaapproblemen en geeft rust en inzicht. De steen reduceert ook elektromagnetische straling.

Idee voor de drukte tijdens de feestdagen.... Voor mensen die veel energieën voelen?



ademen is leven

proefles

door Herman van de Kuit
maandag 1 dec, 11:15 –
12:30 u, open vanaf 11:00
u

Je adem verbindt je met je omgeving.

Moelijkheden in omgaan met je omgeving vinden hun weerspiegeling in je manier van ademen. Doorgaan met ademen als je deze moeilijkheden tegenkomt, herstelt de verbinding.

Ideeën, aanpassingen en verbeteringen kun je mailen naar elineeugenie@gmail.com

Of natuurlijk naar

info@heremiet.nl

Bij het Helmondse **Binderen** vind je deze mooie Mariakapel. "Maria van Brabant raakte met haar paard en page verdwaald tijdens een jachtpartij. Per ongeluk kwam zij met paard in een moeras terecht. Uit nood bad zij tot God en sprak de woorden: "O God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O God 'k binder in!!" Niemand hoorde haar, toen zij aan God beloofde een klooster te stichten werd de grond onder haar weer vast en kon zij het moeras ongedeerd verlaten. Het moeras blijkt achteraf niet geschikt te zijn voor bebouwing. Tijdens een avondgebed vroeg zij aan Maria om een geschikte plaats. Toen zij vanuit 't Oude Huys naar buiten keek zag zij op een hoog veld bij rivier de Aa een aantal cisterciënzer nonnen in wit habijt, in gezelschap van zes jonkvrouwen, lopen. Uiteindelijk is dit de vestigingsplek van het klooster geworden. De naam van het klooster werd genaamd naar het angstig avontuur van Maria van Brabant; Binder-in, oftewel Binderen" (bron: wiki) Doordat er veel hout gebruikt is in de kapel is er een prettige warme sfeer.

