



Heremietkrant

**VANAF NU IS DE
WEBSHOP VOL
IN BEDRIJF, VOOR AL
UW
WIEROOKPRODUCTEN**



De afgelopen paar weken hebben we flink uitverkoop gehouden in de winkel, nu nog eventjes alles behalve de wierookproducten **50% korting**. Er wordt in de coulissen al vlijtig gereorganiseerd en opgeruimd, om straks met frisse moed opnieuw te kunnen starten.

En iedereen die wel eens verhuisd is kent het: je komt van alles tegen!! Maar zoals het nu is, is de sfeer goed en positief. We ervaren het allemaal als een nieuwe kans om vorm te

gaan geven aan wat we geleerd hebben in de afgelopen jaren. Vooral het bewaken van het overzicht is iets waar we meer aandacht aan gaan geven. Zodat we beter en sneller aan verzoeken van mensn gehoor kunnen geven. En de verantwoordelijkheid beter over te dragen is. We zien het helemaal zitten!

In deze editie:

Ondanks alle veranderingen veel Kerstsfeer!

Wierookthema: Mirre en verwarmende kruiden

Ter Overweging: Kerst en Zonnewende

Steen: Rhodochrosiet. En voor het begin van januari een suggestie: winterslapen



TAROT

tarot

consulten door Judith Heijnis
vrijdag 19 dec van 14:00u tot 17:00u. 10.00 € per half uur

Alle specerijen werken verwarmend! Of je ze nou gebruikt als etherische olie in een aromalampje of je doet ze in de soep.. op het moment dat ik dit schrijf is het best koud buiten en dan komen kaneel, kruidnagel en steranijs goed tot hun recht. Wist je dat je geuren anders waarneemt afhankelijk van de temperatuur om je heen? Je behoefte aan geur is ook anders. Let er maar eens op. Nog een verwarmend recept: doe eens een mespuntje speculaaskruiden door de warme chocolademelk... of zoals in de film *Chocolat*, een snufje cayennepeper. Niet verkeerd..



Both are cinnamon sticks.
But only one is the True Cinnamon.
Which one are you eating?



www.benefits-of-honey.com/ceylon-cinnamon.html



Hierboven het onderscheid tussen de echte, fijne schors van de kaneelboom *Cinnamomum zeylanicum* of *verum* (uit Sri Lanka) en de dikkere, Chinese *Cinnamomum cassia*. De essentiële oliën hebben een andere geur: cassia is aardser en net wat minder zoet. Maar ... cassia is ook wat goedkoper. Heerlijk in een aromalamp: je eigen Kerstmengsel van Kaneel- Steranijs- en Kruidnagelolie, eventueel aangevuld met Grove Den, Sinaasappel en/of Mandarijn! Je hebt maar een paar druppels nodig voor een heerlijke wintersfeer. Bij de Heremiet is er nog voorraad van Chi – nu 50% korting!

Angelsaksisch runenkistje van walvisbeen, 8e eeuw, met Aanbidding der Wijzen: lees boven midden in Runen het woord "Magi" ^{ᚷᚰᚱ}



WIEROOKTHEMA Mirre (*Commiphora myrrha*) is een hars uit het Midden-Oosten met een verzachtende, zinnelijke werking die acceptatie en ontvankelijkheid bevordert. Olibanum is krachtiger, gaat meer naar het spirituele en kosmische, opent je voor hoger bewustzijn.



Van de **Moeder's Geuren** zijn er ook verschillende soorten waar Mirre in verwerkt is: Mirre, Mirre Goud en in de Nag Champa lijn: Hansa. Al deze soorten hebben een verlichtende, energie-gevende werking, zijn bemoedigend, geven kracht om iets te beginnen en door te zetten op een positieve, blijde manier! Fijn.. ik vind zelf de combinatie van werken met pure grondstoffen, zoals de Holy Smokes-hars hiernaast, en de verfijnde, complexe formules van de Moeder's Geuren, eindeloos rijk en dankbaar.

HOLY SMOKES Myrrhe is een oude wierookgrondstof, welbekend uit het bijbelverhaal: Mirre, goud en wierook werden bij de Epifanie door de drie Wijzen uit het Oosten aan het Christuskind aangeboden. 'Wierook' staat hier voor Olibanum. Check http://www.neocentrum.nl/wierook_productie.html voor meer informatie over eerlijke grondstoffen in wierookproducten.

Er is op gebied van wierook géén wetgeving...! Iedereen mag alles maken en verkopen. Er zijn veel wilde verhalen in omloop.



Mirre in korrelvorm



**NAMENS ALLE MENSEN VAN DE NIEUWE
HEREMIET EEN HEEL VROLIJK KERSTFEEST EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR**



www.ducciodibuoninsegna.com



Horoscoop van de geboortedag van Christus - met pyramidevorm

**21 DECEMBER
ZONNEWENDE** in de oude culturen van Europa en het Midden-Oosten ‘draaide’ alles om de Zon en de Maan en hun weg door de hemel. In de loop van de tijd heeft de geboorte van Christus veel meer menselijke betekenis gekregen (en prachtige kunst voortgebracht). Sommigen menen, dat het verhaal van Christus, Maria en Jozef terugvoert tot het oude Egypte, naar het verhaal van Isis en Osiris – en het aan de hemel verschijnen van het sterrenbeeld Orion, die we nu nog – als het onbewolkt is – aan de hemel kunnen bewonderen.



Jacob van Maerlandt, Rijmbijbel 1332 ♪

Newgrange, Ierland: een zonnestraal ☀ komt alleen op 21 december tot het hart van de heilige heuvel



© www.newstfile.ie

Lichtpuntjekristallen.nl zegt over **RHODOCHROSIET** het volgende: Deze steen...” geeft eigenwaarde, helpt bij een minderwaardigheidscomplex en vermindert stress. Hij laat zien wie je bent en wat je richting is. Hij breidt je bewustzijn uit en integreert het spirituele met materiële energieën. Deze steen zorgt voor een dynamische en positieve houding. ...Hij is een ideale steen om de communicatie te bevorderen en voor mensen die niet goed uit hun woorden kunnen komen door emotie, verdriet of shock.... Rhodochrosiet trekt een liefdespartner aan en leert het hart pijnlijke gevoelens te accepteren zonder dicht te klappen. Hij reinigt de chakra's en helpt het doel achter pijnlijke ervaringen te zien. De steen confronteert je met de waarheid over jezelf en die van anderen, maar doet dit met liefde.”



Rhodochrosiet wordt onder andere gevonden in Roemenie en is een vrij harde steensoort – beschadigt niet! Glad en koel, een oude vriend ☺

Morgen afnemende Maan, 3 dagen tot Nieuw. Doordat de krant elke 4^e week uitkomt, gaan we iets vlugger dan de Maan ☺. Het is de afnemende fase van reorganiseren en plannen. En de Maan staat vrijwel conjunct met Saturnus: het is geen tijd om impulsief te zijn. Wel stapt Saturnus eind december over naar de Boogschutter, dat zou wat meer ruimte voor vrolijkheid moeten geven. Saturnus in Schorpioen brengt afhankelijkheid aan het licht; we gaan naar meer Vertrouwen toe.

HEREMIETVLINDER *Chazara briseis* uit Zuid-Europa



Poppen... om warm en veilig te overwinteren



Hieronder een andere vlinder... maar je ziet zijn vleugels al helemaal!



Hierboven zie je een Heremietvlinder, vergezeld van een paar poppen – zo voelt het voor ons ook, als Nieuwe Heremiet-groep, om op zoek te gaan naar andere leef- en werkruimte! Er wordt druk gedacht en vergaderd over wat er nodig is en hoe we de toekomst zien. Dat er een nieuwe ruimte gaat komen is wel zeker, alleen waar en wanneer weten we nog niet. In de tussentijd proberen we alle losse eindjes op de Bergstraat netjes af te werken. Ook omdat je daarmee het nieuwe goed kan neerzetten. We merken ook dat sommige dingen opeens makkelijker gaan dan je dacht!...



Mooi: kristallen schedels.. in de volgende editie meer over dit fascinerende onderwerp! Wat een prachtige tool voor bewustzijnsontwikkeling – en wat leuk dat er bij de Heremiet mensen met van alles bezig zijn!



☞ dit is 'baby luv' een rozenkwarts schedel die gevonden is in..... Rusland...!



Voor reacties en opmerkingen mail naar info@heremiet.nl of elineeugenie@gmail.com en tot volgend jaar!



Aanstekelijk he ☺ ik las in de krant dat veel mensen te weinig slaap krijgen – donkere lange winternachten zijn ideaal om je lijf de kans te geven te resetten. Wat is jouw ritme? Wat voor gevoel van *verbondenheid* heb je nodig om... onder zeil te gaan... succes!

